

HET MYSTERIEUZE CADEAU

Het zijn de laatste dagen van de kerstvakantie. De oliebollen zijn op, de kransjes allemaal uit de boom gegeten en buiten regent het pijpenstelen.
(volwassene 1) maakt het ontbijt klaar in de keuken. (kind 1) is wakker geworden van de rinkelende kopjes en het gerammel van de bestek-la. "Goedemorgen!", roept hij/ze. Als hij/ze de woonkamer binnenkomt en op de bank neerploft, ziet hij/ze ineens iets onder de kerstboom liggen. Het is een groot cadeau, ingepakt in rood papier, met een grote gouden strik eromheen. Maar dat is raar...? Kerst is toch al lang afgelopen en alle cadeaus zijn toen toch al uitgepakt?

"Hé er ligt nog een cadeau onder de kerstboom", zegt (kind 1) "Hè? Laat zien!", zegt (volwassene 1) en loopt achter (kind 1) de woonkamer in. "Nou ja zeg! Waar komt die nou vandaan? Zou (volwassene 2) of (kind 2) die nog neergelegd hebben?" Maar als (volwassene 2) binnenkomt, blijkt dat ook hij/zij van niks weet. "Ga (kind 2) eens wakker maken. Hij/moet ervan afweten, dat kan niet anders!". (kind 1) stommelt de trap op en klopt op de deur. Geen antwoord. Hij/ze doet de deur open en ziet (kind 1) in bed liggen. Hij/ze ligt met open mond te snurken. "Wakker worden!", roept (kind 1) "Er ligt een cadeau onder de kerstboom. Heb jij dat neergelegd?". (kind 2) Komt langzaam overeind, slaat de dekens terug en trekt zijn/haar badjas aan. "Ik weet van niks".

Samen lopen ze de trap af. Beneden staan hun ouders nog steeds naar het grote pak onder de boom te kijken. Als (kind 2) het cadeau oppakt, horen ze dat er een geluid uit het cadeau komt.... "Moet je horen! Het maakt geluid!", roept (kind 2). Samen luisteren ze naar het zachte gegrom dat uit het pak komt. "We moeten de politie bellen!", zegt (volwassene 1) benauwd. "Welnee", zegt (volwassene 2). "We maken het gewoon open en kijken wat erin zit". En dan trekt hij/ze aan het gouden lint en scheurt het papier eraf. Hij/ze laat het cadeau bijna uit zijn/haar handen vallen van verbazing. Het is een.....

Hoe loopt het af? Jullie kunnen het einde natuurlijk open laten. Dan kunnen de luisteraars zelf verder fantaseren. Maar jullie kunnen ook zelf een einde schrijven voor het verhaal.

SUCCES!

EEN GRIJZE WINTERDAG

Het is zo'n winter waarin het eigenlijk te warm is, waarin het veel motregent en waait, en waarin de lucht continu grijs is. Zo'n ellendige winter waarin je nooit buiten kan spelen en je je de hele tijd verveelt.

Vandaag is het extra erg. De regen slaat al de hele dag tegen het raam (kind 1) en (kind 2) liggen al een paar uur lui op de bank. (kind 1) gooit al een hele tijd met een tennisballetje tegen de muur. Blijkbaar heeft de buurman er last van; hij heeft al een paar keer stevig op de muur gebonkt en nu roept hij iets onverstaanbaars.

"Laten we toch maar naar buiten gaan. Ik verveel me hier te pletter", zegt (kind 1). "Oké, maar laten we dan eens kijken wat die nare buurman allemaal in zijn schuurtje bewaart", antwoordt (kind 2) (kind 1) en (kind 2) trekken hun kleren aan en stommelen de trap af. "Dag mam/pap!", roept (kind 2) nog voor ze de achterdeur achter zich dichtslaan. "Dag hoor!", roept hij/zij terug vanachter de krant. De kinderen rennen door de regen over het grindpad naar de achterkant van de tuin. Daar staat een bankje dat ze mooi kunnen gebruiken om over de schutting te klimmen. (kind 1) klimt er het eerst op en laat zich aan de andere kant naar beneden vallen in een stekelige struik. "Au!", roept hij/ze. Dan is (kind 2) aan de beurt. Soepel klimt hij/ze naar boven en landt aan de andere kant van de heg naast de prikkelstruik. Niemand te zien in de tuin van de buurman. Voorzichtig sluipen ze naar de scheef hangende deur van het schuurtje. (kind 2) pakt de deurklink vast en duwt de piepende deur langzaam open. Het is een muf en stoffig schuurtje. Er staat een ladder, een grasmaaiër en een soort kooi. Aan de muur hangen harken, heggenscharen en een bijl. Aan de bijl zit een bruin plakkerig spul. Getver.... Dan horen ze een geluid van scheurend papier achter zich. "Wegwezen hier!", zegt (kind 2). Als ze zich omdraaien om ervandoor te gaan, staan ze aan de grond genageld....

Hoe loopt het af? Jullie kunnen het einde natuurlijk open laten. Dan kunnen de luisteraars zelf verder fantaseren. Maar jullie kunnen ook zelf een einde schrijven voor het verhaal.

SUCCES!